

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen



Protestantse
Kerk

Zomer 2024, nr. 5
spiritualiteit, cultuur en samenleving

Koffiedrinken-plus!



In de zomermaanden, waarin veel activiteiten stilliggen, heeft de maandelijkse koffieochtend van de Protestantse kerk in Limmen juist een speciaal tintje, namelijk de PLUS!

De PLUS houdt in dat we kort een onderwerp zullen bespreken, waar iedereen over mee kan praten. De PLUS houdt ook in dat we na de koffie of thee nog een drankje met elkaar drinken. *Bijgoedweerlekkerop het terras!*

Woensdag **17 juli** en **21 augustus** komen wij van **10.30 tot 12.00 uur** bij elkaar op deze speciale koffieochtend in 'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. Iedereen is van harte welkom! Wilt u zich wel even aanmelden bij Margreet Denekamp (tel. 5052871) of bij Bea Nicolai (tel. 7435166) Zij kunnen ook eventueel vervoer voor u regelen.

Uit de kerkenraad

van Heiloo

Op 11 juni kwam de kerkenraad bij elkaar om de lopende zaken te regelen. Het onderwerp *ambulant predikant* kwam aan de orde. Een ambulant predikant is iemand die daadwerkelijk in de gemeente aan de slag gaat, niet als interim predikant, maar meer als 'raadgever' naast de kerkenraad.

Betreffende de beroepingscommissie: zie stukje 'Vacant en nu?'

Er zijn ook weer data voor de gemeentemiddagen vastgelegd:

12 oktober, 4 januari 2025, 15 maart en **14 juni**. Op die data wordt er verder over *de toekomst van onze gemeente* gepraat en hoort u wat er onderzocht wordt en wat de mogelijkheden voor onze gemeente zijn.

Ook het *onderhoud van de tuin* kwam aan de orde, er is op dit moment maar één persoon die de kerktuin onderhoudt. Dat is te weinig. Misschien is er iemand onder u die zich geroepen voelt en het leuk vindt om de in kerktuin te werken?

Ook informatie van de *ledenadministratie, Scipio*, kwam aan de orde. Deze

manier van ledenadministratie kan op je telefoon gezet worden en dan heb je alle gegevens van onze PKN-gemeente en een up-to-date ledenadministratie bij de hand.

Jannie Edelman

Verbreding taak

Pastor André Martens

Door de synode is op 20 april jl. besloten om voor kerkelijk werkers met een preekconsent in vacante gemeenten ook predikantsbevoegdheden toe te kennen. Binnen de kerkenraad is hierover gesproken en er is besloten om van deze mogelijkheid gebruik te maken en een formeel verzoek bij de classis Noord-Holland in te dienen om voor André Martens deze bevoegdheden te verkrijgen. Uiteraard is André desgevraagd bereid gevonden hieraan mee te werken en hij doet dat van harte. De classis heeft ons verzoek ingewilligd en d.m.v. een brief bevestigd.

Wat betekent dit?

André Martens heeft als kerkelijk werker nu ook de bevoegdheid gekregen om de sacramenten als doop en het avondmaal te kunnen uitvoeren. Ook is hij bevoegd tot het afnemen van de belijdenis van het geloof, de bevestiging van ambtsdragers, het leiden van trouwdiensten en het uitspreken van de zegen in onze gemeente. Als Kerkenraad zijn wij hier blij mee omdat ons dat meer mogelijkheden biedt om met name het avondmaal niet alleen met gastpredikanten te vieren maar juist met iemand die nauw met onze gemeente is verbonden. Uiteraard geldt dat ook voor de andere genoemde bevoegdheden. De kerkenraad wenst hem Gods zegen toe.

Namens de kerkenraad

Jacob Ouderkerken

Vacant en nu?

Wij wisten als kerkenraden al dat het moeilijk is om in deze tijd een predikant te mogen benoemen, maar we worden er nu ook rechtstreeks mee geconfronteerd. Het is de beroepingscommissie tot op heden niet gelukt om de vacante positie in te vullen. Na een intensieve periode, waarin zij vele kandidaten benaderd hebben en met een aantal ook ge-

sprekken zijn gevoerd, hebben zij hun opdracht terug moeten geven. Iets wat we van tevoren allemaal niet voorzien hebben. Als kerkenraden hebben we de leden van de beroepingscommissie van hun taak ontslagen en decharge verleend voor het vele werk dat zij hebben gedaan. Ook op deze plek willen wij onze dank uitspreken voor hun betrokkenheid en grote inzet.

Hoe nu verder?

Voorlopig willen we even nadenken en leren van de afgelopen tijd. We vragen onszelf af of we wel goed van start zijn gegaan. Hebben we als kerkenraden wel goed naar elkaar gecommuniceerd in wat we willen bereiken? Was de opdracht niet te beperkt? Moet een beroepingscommissie anders worden begeleid door de kerkenraden?

Een kleine commissie uit Limmen (Cees van den Berg en Jan Nell) en hetzelfde uit Heiloo (Jacob Ouderkerken en Roelie van Diest) gaan onder leiding van ds. Marius Braamse eerst even samenvattend terug kijken en dan voorstellen doen voor de toekomst. Dus even evalueren en pas op de plaats.

We houden u op de hoogte van de stappen die we in de loop van dit jaar gaan zetten.

Namens de kerkenraden van Heiloo en Limmen,

Roelie van Diest

Ambulant predikant

In de Kerkenraad van Heiloo is uitvoerig gesproken over de ontstane situatie rond het beroepen van een nieuwe predikant nu de beroepingscommissie haar opdracht heeft terug gegeven. De Kerkenraad heeft op basis van deze discussie dan ook besloten om - net zoals dat in Limmen nu al het geval is - tijdelijk voor een aantal uren een ambulant predikant in te gaan schakelen. Hierdoor wordt de Kerkenraad ontlast in zijn werk en kan ook continuïteit in de organisatie worden gegarandeerd. We hopen dat dit gaat lukken, predikanten zijn ook op dat gebied schaars. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de voortgang in de werving van een ambulant predikant en de stappen die worden gezet.

Jacob Ouderkerken, voorzitter College van Kerkrentmeesters Heiloo

Kerkblad

Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

"Eens komt de grote zomer..."

Voor u ligt het zomernummer van het Kerkblad. Ten tijde van het schrijven is het - na de vele regen van de afgelopen weken - eindelijk zomer geworden. Heerlijk! De kleuren in de natuur zijn vaak prachtig. Wat vindt u van de klaprozen op het voorblad of van de zonnebloem op het achterblad?

We hopen dat u als lezer ook een mooie zomerperiode mag beleven. Op pagina 5 laat Geert Booij ons als voorproefje alvast genieten van een aantal prachtige zomerse gedichten. Toch willen we ook stilstaan bij al die mensen die geen 'zomerse vooruitzichten' hebben; Er is zoveel oorlog, ziekte, honger...

Op pagina 10 staat pastor André Martens stil bij de inhoud van de gebedsbriefjes, ingeleverd tijdens de dienst van 26 mei. Ook daarin veel zorgen. Gezang 288 gaat over een andere zomer, en kan ons misschien bemoedigen:

*Eens komt de grote zomer, waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen, met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde, wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren, in heel zijn creatuur.*

De redactie wenst u een mooie zomerperiode.



4	Kerkdiensten & Alg. informatie
5	Zomer!
6	In memoriam
7	Landgoed Ter Coulster
8-9	Collectes bij de kerkdiensten
10	Durf te vragen!
11	Rond de Waterput e.a. activiteiten
12	Pas op voor de hitte!

Colofon

Dit is een uitgave van de Protestantse Gemeenten van Heiloo en Limmen
24ste jaargang nr. 5, 3 juli 2024

Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.

Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:

Limmen: NL24RABO 0336 4007 64

Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80

t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2024

Bezorging:

Limmen: T. van den Berg 06-17540748

Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl

B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417

Volgend nummer: 28 augustus 2024

Kopij aanleveren bij:

kerkblad@pknheiloo.nl

uiterlijk dinsdag 13 augustus
logo's/foto's apart aanleveren

www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl





Ieder jaar weer spannend of je 'm ziet: de duinparelmoervlinder

De duinparelmoervlinder is misschien wel net zo mooi als zijn naam doet vermoeden. De oranje vlinder met zwart lijnenpatroon op de vleugels en parelmoervlekken aan de onderkant, is in de loop der jaren steeds zeldzamer geworden in Nederland. De soort komt alleen nog voor in de duinen en op de Waddeneilanden. De aantallen verschillen van jaar tot jaar. Het is weer spannend of we hem zien en zo ja, hoeveel.

Landschap Noord-Holland; foto Tim Zutt



* Klein geaderd witje *

Vanaf 1992 worden er elke week op vaste locaties vlinders geteld. De resultaten laten de dramatische teloorgang van onze natuur zien:

in dertig jaar tijd is het aantal vlinders gehalveerd. Vooral de graslandvlinders hebben het heel moeilijk. Te droge of te natte zomers, intensief gebruik van gronden, gifspuiterij, bebouwing, zeg maar de bekende oorzaken.

Op de foto een klein geaderd witje. Vorig jaar bereikte deze 'algemene' vlinder het laagste aantal sinds 1992.

de Vogeldagboeken® van Adri de Groot, impressies van flora en fauna

Kerkdiensten

7 juli: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Sticht. Alkmaar Thuis
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: Sticht. Alkmaar Thuis

14 juli: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: VluchtelingenWerk Nederland
Protestantse kerk Limmen:
drs. R. van Schouwen, Honselersdijk
collecte: Het Vakantiebureau

21 juli: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: AMCHA
Protestantse kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Kerk Zonder Grenzen

28 juli: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. N.M. Visser, Noord-Scharwoude
collecte: 't Praethuys Alkmaar
Protestantse kerk Limmen:
ds. D.C. Nicolai, Limmen
collecte: Hezenberg

4 augustus: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. Y. Bos, Alkmaar
ds. H. Frömning, Heiloo
collecte: Simavi
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: Pro Rege/Hulp voor Helden

11 augustus: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: zangdienst
collecte: INLIA
Protestantse kerk Limmen: Avondmaal
ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Pakistan

18 augustus: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. F.M. Toetenel, Zaandam
collecte: Kledingbank Egmond
Protestantse kerk Limmen:
ds. H.C. v.h. Maalpad, BoL
collecte: onderhoud 'Ons Huis'

25 augustus: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk:
ds. H.C. v.h. Maalpad, BoL
collecte: St. Epafras
Protestantse kerk Limmen:
ds. H. Hummelen, Egmond-B
collecte: St. Exodus

1 september: 10.00 uur

Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Vrouwenpastoraat
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Ede
collecte: Vrouwenpastoraat

Kijken naar of terugkijken van de kerkdiensten in de Ter Coulsterkerk:
www.kerkomroep.nl

Gegevens Limmen

www.pknlimmen.nl

Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl

Predikanten: vacature

Kerkenraad:

Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64

Diaconie:

mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo

www.pknheiloo.nl

Ter Coulsterkerk:

Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552

Witte Kerk:

Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo

Pastor:

A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)

Predikant: vacant

Kerkenraad:

Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01

Diaconie:

Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com
Bank: Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088

Ledenadministratie:

mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl



Zomer!

Dit nummer van ons kerkblad verschijnt bij het begin van de zomer, de tijd waarin de natuur op haar hoogtepunt is. De wisseling van de seizoenen blijft fascinerend, en gaat altijd maar door, zoals het al in Genesis staat. "Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan." (Genesis 8:22). Maar van die seizoenen is de zomer toch wel speciaal: het jaargetijde waarin je heerlijk kunt genieten van het buiten zijn en van de natuur. "Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land." (Hooglied 2:11-12).

Ook in poëzie buiten de Bijbel vind je inspirerende gedachten over hoe je de zomer kunt beleven. De dichteres Vasalis is bekend om haar verwonderde aandacht voor wat ze ziet. Haar gedichten worden gedragen door wat ze zelf noemde een "eerbied voor de gewoonste dingen". Dat vind je bijvoorbeeld in het volgende gedicht over wat de zomer met appelboompjes doet:

Appelboompjes

*Op een recht, zwart kousenbeen,
dunne rokjes opgeheven,
dansend in de vroege regen
en de tuin voor zich alleen,
staan twee jonge appelbomen,
't witte bloed omhooggestegen,
vlinder-hoofden wijd omgeven
door hun aller-eerste dromen.*

*Met hun smalle voet in 't gras,
ingetogener en lomer
staan zij later in de zomer
na te peinzen hoe het was.
Voller wordend met de dagen,
vastgegroeid in 't ogenblik,
bestemd, mijn zusters, - als ik -
te wortlen, rijpen en vrucht te dragen.*

Judith Herzberg is ook een dichteres die mij dierbaar is. Zij schreef een kort gedicht waarin de zomer meer is dan zomaar één van de seizoenen, en symbool staat voor het goede dat we dankzij elkaar kunnen genieten:

*Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen
op handen droeg.*

Ik lees dit gedicht als een oproep om voor elkaar een zomer te scheppen, een zomer die over veel meer gaat dan mooi weer.



Er is één gedicht dat ik al heel lang verbind met mijn beleving van de zomer. Het is het beroemde sonnet van William Shakespeare dat begint met de regel "Shall I compare thee to a Summer's day?". Ik citeer hier de Nederlandse vertaling van Peter Verstegen:

*Vind ik jou als een zomerdag zo mooi?
Nee, lieflijker en milder nog ben jij.
De tere meiknop valt aan storm ten prooi,
en al te snel verloopt het zomertij;
't Is soms te heet als 't oog des hemels schijnt,
En vaak wordt ook zijn gouden teint gedoofd;
eenmaal wordt alle schoonheid ondermijnd,
Door de natuur of 't lot van glans beroofd;
Maar in jouw zomertijd schuilt eeuwigheid,
Die zich jouw schoonheid niet ontroven laat,
In eeuw'ge verzen rijp jij met de tijd,
Dood pocht niet dat jij in zijn schaduw gaat
Zolang de mens adem en ogen heeft,
Zolang leeft dit, wat jou nieuw leven geeft.*

Het is een gedicht dat de zomer relateert, en ook de nadelen en de vergankelijkheid ervan noemt. Tegenover die vergankelijkheid stelt de dichter het gedicht zelf, dat aan zijn geliefde onvergankelijkheid geeft zolang mensen dit sonnet kunnen lezen.

En zo weten we: sterker dan de zomer als seizoen, hoe heerlijk ook, is de zomer die wij voor elkaar kunnen zijn, als we, met de woorden van Judith Herzberg, elkaar op handen dragen.

Geert Booy



In Memoriam

Op zondag 2 juni 2024 is overleden **Willen Jacobus van Dusseldorp**. Hij woonde met zijn vrouw Donnie aan de Wilgenlaan 20. Het laatste jaar woonde hij in Oudtburgh in Bergen. Hij had zelf de tekst en de muziek aangegeven. De piano stukken als Morgenstimmung van Grieg en Claire de lune van Debussy heeft hij zelf gespeeld. Hij speelde z'n leven lang piano. Hij maakte deel uit van de quatre-mainsgroep Alkmaar. Daar ontmoette hij zijn tweede echtgenote Donnie, nadat zijn eerste vrouw, Lenie, overleden was.

Als dienstplichtig militair werd hij bij de watersnoodramp in 1953 in Rilland-Bath, Zuid-Beveland, ingeschakeld in de hulpverlening bij het redden en assisteren van de getroffenen. Hij heeft in zijn arbeidzaam leven een firma geleid in landbouwprodukten. Hij heeft daarvoor ook een tijd in Suriname gewerkt. Na zijn pensionering onderhield hij meerdere tuinen in Heiloo bij mensen die dat zelf niet meer konden. Ook maakte hij deel uit van de groep vrijwilligers die het Heiloëer bos onderhielden en ook het oude natuurgebied rond landgoed Nijenburg. Hij begeleidde bijeenkomsten in de Amberhof en ook nog in Oudtburgh op de piano.

Samen met zijn vrouw bezocht hij trouw de eredienst in de Witte kerk en in de Ter Coulsterkerk. Zij hadden een goede relatie met de Doopsgezinde kerk en met De Nieuwe Wereld die spirituele bijeenkomsten in de Remonstrantse kerk houdt.

Het afscheid was in het crematorium van Schagen. Als tekst had de heer van Dusseldorp het lied 'Wat de toekomst brenge moge' aangegeven. Er schuilt in dit Gezang een groot vertrouwen in het geleid worden door God, vertrouwen in de veiligheid en de geborgenheid in Gods hand als het aardse leven ten einde is. Bijbelse inspiratie vond dichteres Jacqueline van der Waals in de Psalmen die Gods ten diepste kennen van ons bezingen, en in Psalmen die gaan over Gods

hulp en bijstand bij gevaar. In het Gezang is er tegelijk aandacht voor, dat niet alles van het leven in het hiernamaals kenbaar is. Nu is ons kennen onvolkomen maar dan zullen wij ten volle kennen zoals wij zelf gekend zijn. Enerzijds is er vertrouwen en overgave, ook al zijn de vragen in ons leven niet gestild, ook al zijn de wegen, die wij moeten gaan, soms duister. De bede of God mijn hand in de geborgenheid van zijn hand wil nemen komt tot klinken en de vraag of God mij verder zal leiden als een kind naar het onbekende land. Troost en sterkte voor zijn vrouw en zijn kinderen en voor de mensen die hij heeft bijgestaan.

ds. F.J. van der Wind

Verhuisd

Lieve mensen, als dit kerkblad bij u in de bus valt hopen wij in Bunnik in ons appartement te zijn.

Ons wooncomplex ligt vlak bij de PKN-kerk, bij de winkelstraat en de Kromme Rijn! Een nieuw begin, maar ook een afscheid nemen van de Ter Coulster-gemeente.

Wij zullen heel vaak terugdenken aan de vele goede contacten, aan het meeleven en de hartelijkheid, die we va u hebben ondervonden. We zijn daar heel dankbaar voor.

We wensen u allen toe dat het vertrouwen op de toekomst van onze Heer, bij u mag blijven.

Met hartelijke groeten en altijd welkom op ons nieuwe adres (Langstraat 8D, 3981 EV Bunnik).

Paul en Annie de Dreu



Dank

Wij werden op de dag van onze 62ste trouwdag verrast met een bloemetje en felicitatiekaart namens de PKN Ter Coulsterkerk. Onze hartelijke dank daarvoor, ook voor het bezoek van de wijkdame, die dit verzorgd heeft. Het heeft ons goed gedaan.

Vriendelijke groet, *T. en M. bij de Weg*

Een lief gebaar!



Zondag 26 mei jl. werd de gemeente van Limmen verrast. In de kerk stond een prachtig boeket bloemen.

Het is een goede gewoonte om als kerkgemeenschap bloemen te geven aan een gemeentelid. Dat kan zijn voor een blijde gebeurtenis of als steun en troost bij mindere omstandigheden.

Die zondag was het omgekeerde het geval, wij hebben als gemeente de bloemen ontvangen van een gemeentelid! En wel van Toos Kleiberg. Toos is inmiddels 95 jaar. De laatste tijd haalden wij haar nog wel op uit het woonzorgcentrum, om de kerkdienst in Limmen mee te maken, maar Toos heeft aangegeven dat het haar niet meer lukt.

Zij is echter zo dankbaar voor wat zij noemt "*alle liefde en steun die ze vanuit de gemeente ontvangen heeft*", dat ze graag dit gebaar wil maken. Samen met haar dochter heeft ze de bloemen uitgezocht. Het is een ontroerend gebaar, want het betekent voor Toos ook de afsluiting van een bijzondere periode in haar leven. Een periode waarin zij samen met haar man Jan graag in Limmen naar de kerk kwam.

Wij zullen Toos vast niet los laten, wij weten dat ze blij is met een kaart of een bezoekje. Vanuit de gemeente wensen we haar Gods Zegen toe!

Bea Nicolai

Landgoed Ter Coulster

Vrijwilligersmiddag Ter Coulsterkerk op vrijdag 5 juli

Wij willen al onze vrijwilligers in Heiloo met een gezellige middag bedanken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Omdat iedereen uit onze gemeente zich wel op de een of andere manier op vrijwillige basis heeft ingezet, is iedereen op **5 juli van harte welkom!** Aanvang 16.00 uur.

Onze bekende dorpsgenoot *Jaap de Graaf* vertelt ons op 5 juli over de eeuwenlange historie van het Landgoed Ter Coulster. Erg boeiend voor ons, omdat ons kerkgebouw dus op 'historische grond' staat!



Na deze lezing zal er op veler verzoek weer een overheerlijk Indonesisch buffet worden geserveerd!

Graag willen we vooraf weten hoeveel mensen er aan de lezing en/of maaltijd deelnemen. In de koffiezaal hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden.

U kunt zich ook opgeven bij één van de rentmeesters.
De kerkrentmeesters Heiloo

Breed pastoraal overleg

LIMMEN - De pastoraal ouderlingen en diakenen en allen die betrokken zijn bij het pastorale (bezoek)werk in Limmen zijn bij elkaar geweest voor het jaarlijkse 'Breed pastoraal overleg'.

Als opening werd het gedicht van Marinus van den Berg gelezen 'Niet onverschillig', want jij maakt het verschil. En bespraken we de huidige gang van zaken, met mogelijke verbeterpunten.

Als thema was dit jaar het begrip '**Pastoraat**' gekozen. Pastoraat wordt niet meer traditioneel benaderd en alleen door de ouderling en predikant uitgevoerd. Nu speelt het pastoraat zich af in de alledaagse leefwereld van mensen. Het is het meeleven vanuit het geloof.

We praatten a.d.h.v. de vier dimensies zoals genoemd in Efeziërs 3 vers 18. "...de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen..."

De vier dimensies worden het **ABCD** van het onderling meeleven genoemd:

A = Aandacht: Door het geven van persoonlijke aandacht ontstaat diepgang.

B = Betrokkenheid: Door elkaar vaker te ontmoeten, ontstaat een betrokken netwerk (breedte).

C = In Christus: Hier speelt de verticale dimensie een rol. De contacten worden gemotiveerd, geïnspireerd en ingevuld door het geloof (hoogte).

D = Duurzaamheid: De duurzaamheid van een pastoraal contact in de lengte van de tijd is erg belangrijk. Vaker naar hetzelfde contact gaan door dezelfde persoon wekt vertrouwen.



Door deze vier begrippen door één bril te zien kom je tot een manier van meeleven, die past bij een gemeenschap van mensen die in Christus een eenheid vormen en samen een geschiedenis en een toekomst delen.

Al met al een geslaagde bijeenkomst waarin open naar het pastoraat gekeken is en nieuwe ideeën en vormen naar voren kwamen.

Lies Koenderman

Gemeentemiddag Limmen

De 'Gemeenteavond' werd dit keer - door de diaconie - op *zaterdagmiddag* 11 mei georganiseerd.

Om drie uur startten we natuurlijk met koffie/thee en lekkers, en de voorzitter heette iedereen welkom.

Samen in actie met Colombia

Sybren Boukes en Margreet Denekamp lieten ons kennis maken met dit nieuwe diaconaal project. De filmpjes bij de presentatie, over *Sociaal bewogen predikanten opleiden* en *Kansarme jongeren opleiden voor horeca* konden we ook via het grote beeldscherm bekijken.



Kerkrestauratie

Cees van de Berg vertelde vervolgens enthousiast over de vorderingen van de restauratie van de kerk, die op 1 april begon. De steigers rondom de kerk staan er waarschijnlijk tot 5 juni.

Daarna was er tijd om vragen te stellen aan de kerkenraad. Er kwam slechts één vraag.

Wim Heldoorn

Toen kwam er een verrassing: Wim Heldoorn is al 65 jaar organist en had al een mooi speldje van de organistenbond gekregen in Casticum. Nu werd Wim door Jan Nell nog eens in het zonnetje gezet.



Hierna was het tijd voor de borrel en hapjes. Cees nam belangstellenden mee naar buiten om de stellages goed te bekijken. Zo liepen zij bijna de warme Colombiaanse hapjes mis! Het was een gezellige middag!
Margreet Denekamp

Collectes bij de kerkdiensten

7 juli: Stichting Alkmaar Thuis

Normaliter collecteerden wij nu voor 'de Zwaan' in Alkmaar. Deze stichting is eind vorig jaar gefuseerd met de stichting voor Stadspastoraat te Alkmaar. Vanuit een christelijke levensovertuiging bieden zij een breed palet aan diensten aan, zoals een inloophuis, sociale ondersteuning van bezoekers, het 'Taal Thuis' en bezinnings- en zingevingsactiviteiten voor bezoekers. Zij hopen van harte op een blijvende ondersteuning, ondermeer van ons.

In het Inloophuis 'De Steiger' kun je zomaar even binnenwandelen. Je wordt welkom geheten, en krijgt een kopje koffie of thee aangeboden. Het is er warm, droog, gezellig en er is een stem die zegt: goed dat je er bent!



14 juli Limmen: Het Vakantiebureau

Het vakantiebureau, van de Prot. Diaconaal Vakantiewerk, wil eraan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland, vakanties aan voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan. Deze hebben een open-christelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in aangepaste, gehuurde of eigen accommodaties in Nederland, waaronder het Nieuw Hydepark.

21-7 Limmen: Kerk Zonder Grenzen

Deze Stichting biedt een veelzijdig aanbod van kerkdiensten en programma's via de radio en andere publieke media aan, geschikt voor kerkelijken en niet kerkelijken. Het is een zelfstandige stichting maar weet zich verbonden met de Protestantse Kerk. Ze werkt o.a. samen met radio Bloemendaal. En worden gesteund door diaconieën in Noord-Holland.

21 juli Heiloo: AMCHA

De Stichting Vrienden van AMCHA heeft als doel de bevordering van psychosociale hulp aan inwoners van Israël (onder wie voormalige Nederlanders) bij de verwerking van traumatische ervaringen die verband houden met de onderdrukking en vervolging door het Nazi-regime (1933-1945).

28 juli Heiloo 't Praethuys Alkmaar.

Als je getroffen bent door kanker, wankelt het leven. Dat geldt voor jezelf maar ook voor je naasten en dierbaren. Voor jou of voor je naaste omgeving staat 't Praethuys vier dagen per week open. Je kunt er kosteloos terecht. Je bent van harte welkom! Deskundige vrijwilligers nemen dan de tijd voor je en kijken met welke hulp je het meest gebaat bent. Je wordt aangesproken op je weerbaarheid waardoor je later weer op eigen kracht door het leven kunt.

28 juli Limmen: Hezenberg

Het doel van de Hezenberg is om duurzame veranderingen te realiseren in de persoonlijke levens en omstandigheden van mensen. Gasten komen uit allerlei levensbeschouwelijke achtergronden. Wat ons verbindt is dat we met elkaar op weg zijn, in hoopvol vertrouwen en het geloof dat er verandering mogelijk is.

<https://www.hezenberg.nl/>



4 aug. Limmen: Hulp-voor-Helden

Dit is de nieuwe naam voor wat vroeger PIT/Pro Rege heette, de oudste en meest actieve welzijnsorganisatie voor militairen en veteranen. Sinds de oprichting in 1874 hebben de steun van donateurs en kerken inhoud gegeven aan 'driesterren' zorg (voor lichaam, ziel en geest) voor hen die zich inzetten om onze vrijheid te bewaken, te verdedigen en zo nodig te bevechten. De stichting verstrekt o.a. speciale krijgsmachtbijbels zodat militairen in alle omstandigheden troost kunnen putten uit Gods woord.

4 augustus Heiloo: SIMAVI

Simavi bouwt aan een gezond leven voor iedereen. Alleen als je gezond bent kun je jezelf ontwikkelen, voor je gezin zorgen en de armoedespiraal doorbreken. Daarom werkt ze aan de verbetering van het dagelijks leven van vrouwen en meisjes in 10 Afrikaanse en Aziatische landen. Ze brengen hun ervaring en expertise samen met die van lokale organisaties. *Zij kennen de situatie als geen ander!*

11 augustus Heiloo: INLIA

Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers is een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen. INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood en in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:

- * maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan individuele asielzoekers in nood
- * steunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling
- * terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
- * een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

11 aug. Limmen: KiA Pakistan

In Pakistan vormen christenen een kleine minderheid. Zij horen vaak bij de laagste, vaak armste, klasse. Veel christenen hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over hun geloof. Voor hen is het belangrijk om goed te weten wat het geloof inhoudt.

OTS (Open Theologisch Seminarie), partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil Pakistaanse christenen versterken in hun geloof. Zo leert men meer over de Bijbel en ontdekken ze hoe zich staande te houden in de samenleving. Jaarlijks doen ruim zesduizend mensen aan deze trainingen mee. Onder hen zijn veel jongeren!



vervolg collectes

18 aug. Heiloo: Kledingbank Egmond

Kledingbank NHN is een stichting die kleding schenkt aan inwoners van Noord Holland Noord die (tijdelijk) de financiële middelen niet hebben. Kleding die voldoet aan onze eisen qua eigentijdsheid, kwaliteit en bruikbaarheid. Inwoners van Noord Holland Noord doneren deze kleding aan de Kledingbank om het aan de mensen van de doelgroep te verstrekken. De kleding wordt ingezameld, gecontroleerd en gesorteerd door vrijwilligers en zij helpen de klanten met zorg en aandacht kleding uitzoeken. Zo dragen ze hun steentje bij aan de armoedebestrijding en bieden tevens nuttig vrijwilligerswerk.

25 aug. Heiloo: St Epafra

Epafra steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenis. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is *'laten zij niemand zitten'*. Het leven in een gevangenis is zwaar. Je zit vaak in overbevolkte cellen. Krijgt geen gezond eten. Je kunt nauwelijks luchten. Je begrijpt de taal niet. De juridische procedures zijn ingewikkeld. Je familie zie je niet. En juist dáár moet je jarenlang wachten op je vrijheid



25 aug. Limmen: Exodus

Exodus ondersteunt ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf, die gemotiveerd zijn uit de criminaliteit te stappen. Deze (ex-) gedetineerden kunnen terecht in één van de tien Exodushuizen verspreid in het land, o.a. in Alkmaar, of bij een maatje uit het Exodus vrijwilligersnetwerk.

Dat vrijwilligersnetwerk - meer dan 1500 vrijwilligers - helpt familieleden van (ex-)gedetineerden en hun kind(eren) om elkaar maandelijks te kunnen ontmoeten in een kindvriendelijke ruimte in de bajes en zo te werken aan een goed contact.



Bridging Gaps: Kloven overbruggen!!

Het doel van Bridging Gaps is theologiestudenten in achterstandssituaties kennis te laten maken met theologiebeoefening en kerken in Nederland.

De studenten worden samengebracht in een cultureel en religieus diverse groep. Hier oefenen ze met elkaar in een contextuele en maatschappelijke benadering van theologie, vooral Bijbelinterpretatie. Het programma biedt de deelnemers zo de gelegenheid om zich verder te ontwikkelen op academisch gebied en ervaringen op te doen met de Nederlandse cultuur.

Elk jaar vormt een gezelschap van 14 tot 16 studenten uit het Midden Oosten, Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Oost-Europa samen met medewerkers en studenten van de Faculteit Religie en Theologie (FRT) en de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) drie maanden lang een vaste groep, een 'community of learners'.

De buitenlandse deelnemers werken in deze groep aan een eigen onderzoeksproject en bezoeken kerkgemeenschappen en maatschappelijke projecten in Nederland. Over al deze onderdelen wordt door de studenten ook verslag uitgebracht. Vanuit deze drie maanden samen komen internationale netwerken en verbanden tot stand, die nog lang daarna blijven bestaan.

Op deze manier ervaren de buitenlandse deelnemers na terugkeer in hun eigen omgeving meer steun en inspiratie om zich te ontwikkelen tot leidende persoonlijkheden in kerk en samenleving.

Het programma stimuleert ook de Nederlandse betrokkenen om de dialoog met andersdenkenden aan te gaan, en deze vaardigheden toe te passen in de dagelijkse praktijk. Zo overbruggen we een kloof en stimuleren elkaar!!

In het weekend van **9/10 november** mogen wij twee studenten ontvangen in de Ter Coulsterkerk. In het volgend kerkblad hopen wij meer te kunnen vertellen over dit project en over het bezoek dat zij aan Heiloo komen brengen.

Nita Buitink, Roelie van Diest



*Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwog
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg*

Judith Herzberg



Durf te vragen!

In de dienst van 26 mei in de Ter Coulsterkerk hoorden we hoe Job God durfde te vragen voor een antwoord op de situatie waarin hij terecht was gekomen.

In dezelfde dienst hebben de bezoekers ook hun vragen aan God gesteld, in gebed en op een gebedsbriefje, dat in het hart van God gestoken kon worden.

Wat waren zoal de vragen aan God? Hieronder een greep uit de gebedsbriefjes.

- Ik heb geen vraag, ik heb alles al wat mijn hart begeert!
- Heer, waarom wacht U nog langer voordat U terugkomt? Is het omdat U wacht op al Uw verloren zonen en dochters?
- Geef ons geduld en kracht om alles te begrijpen wat er gebeurt in deze wereld!
- Heer, ik wil U vragen om mijn gezin in Uw hand te houden en te leiden. Ik weet dat U het kan. Ook de mensen in deze verruwde wereld
- God, leer mij toch bewust te zijn, dat ik moet leven zoals Gij dat van mij verlangt
- Wil mij staande houden
- Onze Vader, mag ik blijven vertrouwen op U, ondanks alles?
- Waarom roept U Poetin niet ter verantwoording?
- Vrede, aandacht voor elkaar, respect. De wereld is als Job. Waar houdt het op? Land en tuinbouw wordt vernietigd
- Waarom word ik oud? Waar kan God mij inschakelen, terwijl ik steeds minder kan?
- 1 miljoen om aan verschillende mensen te geven en blij mee te maken
- Terwijl ik naar U luister, waarom word ik afgeleid door oorlogen?
- Geef vrede Heer, in ons hoofd, in ons hart en om ons heen
- Heer, wil U alstublieft mijn kinderen en kleinkinderen niet loslaten. De wereld is zo verleidelijk
- Wat is er in de hemel?
- Heer, waarom zijn wij als Christenen niet aanstekelijker, vrolijker, uitdagender?
- Wilt U mijn steun zijn in mijn leven en mij de weg wijzen?
- God, help mij Uw wil te doen. Geef mij kracht en liefde. Geef mij moed om Uw wil te doen. Heer, vervul mij met Uw Geest. Wees bij mij. Omring mijn gezin en geef het geloof
- Ik zie alle mensen als schepselen van God. Denk dat het mijn taak is om liefde uit te dragen aan ieder schepsel. Hoe ziet U dat?
- God, dank dat ik mag vragen! Geef mij meer het vertrouwen van Job, dat ik over Uw liefde mag spreken tegenover anderen
- Ik wil U vragen mij te helpen op U te blijven vertrouwen

In de dienst van **7 juli** lezen we in Job 38-42 hoe God antwoordt op de vraag van Job. Ik kijk er naar uit om u ook in deze dienst te ontmoeten. En hoop dat u tijd heeft om deze hoofdstukken alvast te lezen. En schroom niet mij daarover te vragen, het met mij te delen.

Pastor André Martens

Als Groenland groen wordt

*De mens heeft alles mooi bedacht
maar de natuur nooit hoog geacht
De aarde is ons nou wel zat
en braakt en zucht en rochelt wat
Dan komt er ergens weer een top
daar kan geen soap meer tegenop
na 2 jaar gaan ze verder praten
Holle woorden, lege vaten*

*Maar als Groenland dan groen wordt
ga je dan met me mee?
Naar de midzomernachtzon om te zwemmen in zee
Als Groenland dan groen wordt neem ik jou bij de hand
om daar samen te dansen op het Groenlandse strand!*

*Een stap terug da's wat er moet
maar niemand die de eerste doet
't Is als het einde van een feest
waar je tekeer ging als een beest
Als heel de boel is opgemaakt
pas dan ben je ten einde raad
Als 't laatste glas is opgezopen
'n luchtballon is leeggelopen*

*Maar als Groenland dan groen wordt
ga je dan met me mee?
Naar de midzomernachtzon om te zwemmen in zee
Als Groenland dan groen wordt neem ik jou bij de hand
om daar samen te dansen op het Groenlandse strand!*

*Het is al zo vaak uitgelegd,
al jarenlang steeds weer gezegd:
woestijnen droger nog dan droog.
het zeeniveau dat komt omhoog
En met de rug tegen de muur
verstrijkt er uur na uur na uur.
Snap jij nog dat ze vol vertrouwen
daar in Almere blijven bouwen?*

*Maar als Groenland dan groen wordt
ga je dan met me mee?
Naar de midzomernachtzon om te zwemmen in zee.
Als Groenland dan groen wordt neem ik jou bij de hand
om daar samen te dansen op het Groenlandse strand!*

**Tekst: Antoon Blokdijk/ Frank Edam
Muziek: Frank Edam
Alkmaars Straatorkest – dec. 2007**





Rond de Waterput

De gezamenlijke kerken in Heiloo en Limmen e.o. bieden talrijke activiteiten op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping, variërend van actuele maatschappelijke onderwerpen tot zingeving.

Ook belangstellenden die minder of niet vertrouwd zijn met 'het kerkelijk leven' zijn van harte uitgenodigd!

Programma najaar-2024

Naast de 'vaste' activiteiten van *Rond de Waterput*, zoals de exposities, de maandelijkse gespreksgroepen en maaltijden in de Ter Coulsterkerk en de Willibrorduskerk in Heiloo, het Bijbels ABC in Limmen, 'op adem komen' in Egmond en de wekelijkse 3-Bronnen-Pelgrimage door deze regio, kunt u dit najaar de volgende bijzonderheden verwachten:

17 oktober: De film 'Where are you Adam?' over monniken op de berg Athos, gemaakt door een Oekraïense documentairemaker.

24 oktober: 'De toren van Babel' is de lezing door taalwetenschapper Geert Booy over de menselijke taal.

5 november: Muziek-poëzie-groep 'Achterom' met 'Op vleugels van hoop'.

17 november: 'Preek van de Leek' met het bijzondere levensverhaal van zangeres en dirigente *Didy Coljée*.

Het programmaboekje **najaar-2024** zal vanaf eind augustus in veel kerken in de regio te krijgen zijn.

Op www.ronddewaterput.nl vindt u dan ook alle actuele informatie.
Contact: ronddewaterputnl@gmail.com of 072-5330906
Ditje van Genderen



Deze foto en het lied + foto op pag.10 zijn van het 'Klimaat Alarm Heiloo', 8 juni op de 'Groene zaterdag in en om de Witte Kerk'



Een Luchtig Slot

Deze zomer zijn er weer vijf avonden met een uurtje poëzie en muziek in de sfeervolle Slotkapel in Egmond aan de Hoef (Slotweg 19, 1934 CM).

Het thema dit jaar is:

Op vleugels van de hoop

7 juli: *Ina Eilander*

+ Wim Noteboom, piano

21 juli: *Fernanda Martino Avila*

+ Albert Westendorp, piano

4 aug.: *Edward Kooiman*

+ Kummer ensemble

18 aug.: *Lies Sluis + Hans v.d.Laan*, fluit

+ Henk van Meegen, piano

1 september: *Muziekgroep Achterom*

Ingrid Zwart verzorgt alle avonden een *natuurarrangement*.

Het programma begint om 20.00 uur. De kapel is open om 19.30 uur.

Na afloop is er koffie en thee.

De toegang is gratis, maar een bijdrage (*contant*) wordt op prijs gesteld.



Zin in film

De **Raad van Kerken Castricum** is erg blij dat Kiki Kint weer 4 zomerfilms op woensdagavonden organiseert, voor thuisblijvers en andere belangstellenden, volgens het concept: maaltijd, film en een goed gesprek. De datums en de inleiders voor die *Zin in filmavonden* zijn:

31 juli: Ron Hopman

7 augustus: Monica Bouman

14 augustus: Rik Willemsen

21 augustus: Phil Kint

De avonden vinden plaats in de pas-

torie van de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat in Castricum.

De broodmaaltijd met soep begint om 18.00 uur en de film om 19.00 uur. Maximaal 40 deelnemers en de kosten bedragen 6 euro per avond. Opgeven graag bij: 06 4182 0710 of hennie.brugman@ziggo.nl

Hanneke Klinkert

www.rvkcastricum.nl

Gemeentezondag

De gemeentezondag van de kerk in Limmen wordt dit jaar gehouden op zondag **8 september**.

Na de zomer(vakantie) komen de mensen van onze gemeente bij elkaar om het nieuwe seizoen te starten en om gezamenlijk door middel van een activiteit een gezellige dag te hebben.

Deze keer trekken we erop uit met de *Zonnetrein Schoorl*. We maken een rit door de Schoorlse duinen. De trein biedt iedereen, ook degene die minder goed ter been zijn, de mogelijkheid dit unieke gebied te bezoeken. Ook als u een rollator of rolstoel gebruikt kunt u mee. De chauffeur laat ons de prachtige omgeving en de mooiste uitzichten zien! Een mooie bijkomstigheid is dat de *Zonnetrein* deels rijdt op zonne-energie.

Gaat u mee?

I.v.m. de organisatie is het heel belangrijk dat u zich **vóór 1 augustus** aanmeldt. We gaan met auto's naar Schoorl. We zoeken nog een paar mensen die met de auto naar Schoorl willen rijden. We vertrekken 's morgens om 9.30 uur vanaf de kerk. Het belooft een mooie dag te worden! Verdere mededelingen over deze dag volgen nog.

Voor aanmelding om mee te gaan, graag een mailtje naar: Cees van de Berg: ceesvandenbergl8@gmail.com of Margreet Denekamp: margreetdenekamp@outlook.com





Denk aan juffrouw Scholten,
die is vandaag gesmolten,
helemaal gesmolten, op de Dam.
Dat kwam door de hitte,
daar is ze in gaan zitten
- als je soms wil weten hoe dat kwam.
Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je smelt!

Maar ze was ontzettend eigenwijs...
Als een pakje boter,
maar dan alleen wat groter,
is ze uitgelopen, voor het paleis.

Enkel nog haar tasje
lag daar in een plasje...
Alle kranten hebben het vermeld
op de eerste pagina.
Kijk het zelf maar even na.
Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt.

Die arme juffrouw Scholten...
helemaal gesmolten...
Als dat jou en mij eens overkwam...
Laten we met die hitte
overal gaan zitten...
maar vooral niet midden op de Dam.

Annie M.G. Schmidt